



Börne Thorstensson **VÅR NATUR**

Oj då, undrar ni säkert. Han lovade ju att inte skriva fler krönikor om naturen och lite annat. Det är med mig som med politiker. Före valet lovar man guld och gröna skogar men när man kommit till makten gör det inget om man ändrar sig. Så är det med mig.

Skriva om natur i den här tiden tänker ni, allt är i vila eller... Att det kom 10-15 cm snö i Uppvidinge i början av november gjorde väl att vi lite till mans tänkte: Hur skall detta sluta?

Som vanligt nu för tiden så töade det bort och jag tror inte att jättemånga människor saknade snön. Det skall vara dom som älskar skidåkning förstås.

I övrigt verkar det som om var och varannan människa har varit förkylda under hösten. Detta virus drabbade även mig och min hustru. I början ”skyllde” vi på att barnbarnen smittat oss men det är bara ett svepskäl. Nu har ju min hustru och jag kommit upp i den åldern så vi får gratis influensavaccination. Det heter ju att gratis är gott men i detta fallet är jag lite kluven men nu är det fixat.

När det gäller djur och natur i kommunen så är jag mycket imponerad av att man lyckats ta bort dom lösa stenarna i den raserade ån. Tänk vad mycket kritik Åberg och co sluppit om man gjort det med det samma. Det är min åsikt. När det gäller naturupplevelser spelar slumpen ofta in. För ett par veckor sedan var jag på väg ut till ett reservat när jag på nära håll fick se en kungsörn. Visserligen ”bara” en ungfågel, men vilken stor och mäktig fågel det är. Har tidigare inte sett den på så nära håll som denna gången. Hoppas verkligen att vi fått en förnygring under sommaren i våra trakter. Min upplevelse är ändå inget mot när Bengan ringde och talade om att han och hans hustru sett en utterhona med två ungar i Badebodaån. Det måste vara en upplevelse som åtminstone gör mig grön av avund.

När det gäller reservaten så är det reparation av elstängsel som är det stora. Är det inte träd som ramlar över trådarna så springer älgarna in i området. Tyvärr är det sällan det hålet man gjorde när man sprang in duger utan de gör ett nytt när de skall ut igen. I övrigt så kan ni som vill ut på en rejäl runda åka till Storasjö (mellan Lenhovda och Herårkra)och gå den orange stigen. Den har varit avstängd i många år men nu är den öppen igen. Upplevelsen är äkta vildmark i vårt fantastiska Uppvidinge.

Har ni köpt alla era julklappar ännu? Jag har ett hett tips, nämligen boken ”Natur & Kultur i Uppvidige” Priset är 280 kr och den finns att köpa i kommunhusets växel, biblioteken, Thorsten Zaar eller undertecknad. Denna underbara bok ger dig många tips och information om platser och upplevelser du kan göra inom kommunen. Köp den!!

Som avslutning vill jag önska alla en vit, vit jul och ett riktigt Gott Nytt År 2017! Ni vet väl att lagom är bäst, lagom med mat och lagom med motion så hörs vi i januari igen.

/Börne Thorstensson