



Börne Thorstensson **VÅR NATUR**

Bästa läsare, ärligt talat, finns det någon månad som kan ståta med en mer färgsprakande och vacker natur som just oktober? Samtidigt börjar kylan göra sig gällande och det börjar bli dags att leta fram fleeejackor och varma vantar.

Många har ägnat senaste veckan åt älgjakt med, som jag hoppas, olika hög ambitionsnivå. Rykten har sagt mig att en och annan älg har fått ”bita i gräset” för sista gången. Själv har jag fått ägna mig åt sådant arbete som inte stört älgjägarna. I reservaten har det hänt att nästan alla djurhållarna tagit hem sina djur. Även utemöblerna är ”hemtagna” då vi inte förväntar oss någon större invasion av besökare framöver. För egen del har jag bara en guidning kvar i höst då en klass från en folkhögskola vill göra en rundvandring i Vithultsreservatet.

I övrigt räknar jag inte med att göra några ”Vandra med Börne” fler gånger under hösten. Dels för att det kan störa älgjägarna och dels börjar vädret vara ganska osäkert för dylika evenemang. OM jag skall fortsätta med min Naturkrönika nästa år, vilket jag ännu inte vet, så är väl en fortsättning av naturvandringarna ganska given. Samtidigt vill jag tacka alla som kommit på de vandringar jag haft under sommar och hösten. Förhoppningsvis har någon lärt sig något om våra naturreservat, vilket var meningen. Om inte annat så hittar ni kanske tillbaka och kan botanisera på egen hand om ni känner för det. Vid den senaste vandringen var det faktiskt 10 personer som kände sig manade att vandra en runda i Storasjöområdet. Att så många kom kändes väldigt roligt för mig personligen.

I och med detta vill jag avsluta årets inlägg i Uppvidinge Tidning och samtidigt tacka Louise för att hon givit mig utrymme att på mitt sätt se på djur och natur i vårt vackra Uppvidinge. Ni som kanske stått ut med mitt dravel skall veta att det jag skrivit är mina egna åsikter och dem står jag för. Till mina läsare önskar jag en fortsatt njutbar höst och glöm inte att se er omkring i vår vackra natur.