

Börne Thorstensson

VÅR NATUR

Trevlig vår på er alla naturälskare och alla andra. Hoppas ni inte är allt för hårt drabbade av allergier. Tyvärr är det allt för vanligt numera, det märker jag på en för mig närstående person. Hur har ni det med vårkänslorna förresten?



I naturen spritter det trots det lite kyliga och kalla vädret som råder. Visst är det underbart att på morgonen när man hämtar in tidningen mötas av en serenad av fågelsång. När man som jag har förmånen att få jobba hela dagen ute i naturen kan även jag, med detta i öronen, drabbas av stor arbetslust.

Jag förmodar att ni lite till mans har sett tranor lite var stans på åkrarna, spatserande runt två och två sökande efter mat. Orrtupparna är också väldigt ”på bettet” och man hör dom kuttra för fullt, bland annat är det ett himla liv på ett antal tuppar i Våraskröv varje morgon man kommer dit. Där har jag också studerat en huggorm som varje dag håller till vid ”sitt” speciella röse. Dagar när det är kallt är han väldig orörlig men när bara solen värmt honom en stund är han väldigt pigg igen. Kylan har ju gjort att blomningen inte tagit någon jättefart, vitsippor naturligtvis men annars är det lite trögt. I Ideboås är det ganska gott om blåsippor men annars är det bara enstaka som tittar fram. De ser lite frusna ut fortfarande. Fredagen den 15 april hittade jag några små blyga gullviveknoppar på solsidan i Våraskröv, så det finns hopp även i år. Det förespråkar även de sädesärlor som varje år håller till runt ladugården där och som har sina bon under taket. Ni som förra året var i Våraskröv och råkade ut för en folkilsken tjädertupp, kan jag meddela att jag inte sett till honom i år. Han var verkligen inte att leka med, vilket många fick erfara. Inte minst jag själv.

I övrigt är det röjning i betesmarkerna som håller på för tillfället. Bränning av ljung pågår i Skärgöl, Kosta, för att gynna den mycket sällsynta orkidéen, vityxnen, som växer där. Fagningen, det vill säga borttagning av löv och ris på slätterområdena, har just startat när detta skrivs och kommer att hålla på ett tag framöver. För dig som kanske tänker ta med en fikakorg ut till något reservat framöver så brukar vi försöka få ut rastmöblerna till den 1:a maj och alla är alltid välkomna.

I förra krönikan inbjöd jag dem som kände sig hågade på en vandring till Fagraholms fly. En handfull antog utmaningen för en promenad i detta reservat som består av en högmosse med gammalskog runt. Där finns också spår efter en kolbotten med kolarkoja, troligen från början av 1900-talet. Tanken är att jag skall bjuda in till en vandring varje månad på olika ställen i Uppvidinge och Lessebo kommuner då det exempelvis är någon speciell blomma som blommar eller bara för att se orörd natur. Ni vet kanske att man har uppskattat antalet bin i Sverige till sju miljarder. Hur kom man fram till det? Jo man har gjort STICK-prov. *Ha De! /Börne Thorstensson*

**Guidad vandring
i Ravinens naturreservat
Måndag 9 maj kl. 18.00**

Följ med mig på en guidad vandring i Ravinens naturreservat måndag 9 maj kl. 18.00. Medtag eget fika. Ravinen ligger ca. 3 km utanför Lenhovda mot Älghult. Väggisare ”Ravinens naturreservat” därefter blå / vita skyltar. Tag grova skor eller stövlar.
Ev frågor Börne 0709 607527