



Lovisa Fransson

MODE- KRÖNIKA

När jag först fick frågan om att skriva små modekrönikor i Uppvidinge Tidning kände jag mig lite som Zlatans små fans som var tvungna att nypa sig i armen för att verkligen vara säkra på att det var på riktigt. Och det var det, både för Zlatans små fans och för mig.

Jag heter Lovisa Fransson. Jag har båda fötterna på jorden, fast inte nödvändigtvis samtidigt :)

Jag ska försöka skapa lite klarhet i den stora mode-djungeln. Vad som är rätt, vad som är fel och vad som är ett måste, eller finns det ens något sådant? Kanske kaosar jag bara till det ännu mera, vi får se!

Vinterjacksdjungel

Vinterjackor-djungeln är vart jag är vilse i just för tillfället. På film ser man hur de använder stora machetes för att slå sig ut ur jungeln. En sådan skulle jag behöva, storlek XXL, tack, för det här är inte lätt. För tillfället har jag tre alternativ som jag väljer emellan. 1, En isbjörns-jacka eventuellt att jag kör på grizzlybjörn. Du vet en sådan jacka som är superlurvig, antingen i vit eller svart päls, så man ser ut som en björn i den. En sådan har jag gått och blivit förälskad i. Alternativ 2. En supervarm jacka, tex en parkas, för hur snygga är inte parkasar? Och det bästa av allt, supervarma. Ännu en fördel är att de aldrig (man ska aldrig säga aldrig, men...) går ur modet, så investerar man i en bra parkas kan ha den flera år i rad. Alternativ 3, vilket var de alternativ som jag valde förra året. Det valet har även fått mig att uppskatta alternativ 2 extra mycket... Förra året hade jag nämligen min skinnjacka hela vintern, och det var kallt vill jag lova. Alternativ 3 är alltså att inte köpa någon vinterjacka alls.

Argumenten för är alltså - Alternativ 1 - Mys till tusen! Alternativ 2 - Old but gold, kan inte bli fel. Alternativ 3 - Sparar pengar, det är inte så dumt...

Argumenten som talar emot - Ja, som det ser ut nu så verkar det inte bli någon vargavinter, än mindre snö och kallt. Kanske lika bra att köra på alternativ 3, och skulle det bli lite kyligt kan man alltid matcha med en riktigt gosig halsduk och en snygg mössa.

Lovisas modekrönika
- Varje månad i Uppvidinge Tidning

Lovisa Fransson, en ung tjej från Lenhovda, delar med sig av sina tankar och reflektioner om mode och trender.

Månadens krönikor och spalter hittar ni alltid på
www.uppvidingetidning.se